

Η ΑΓΙΑ ΞΕΝΙΑ « Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ».

Στις 3 Μαΐου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Ξενίας, που γεννήθηκε το 291 μ.Χ. στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου από γονείς μετανάστες προερχόμενοι από τα ανατολικά μέρη της Ιταλίας. Ο πατέρας της ονομάζονταν Νικόλαος και η μητέρα της Δέσποινα και ήταν ευσεβείς Χριστιανοί. Ήρθαν από την Ιταλία όταν ξέσπασαν οι σφοδροί διωγμοί εναντίον των Χριστιανών και εγκαταστάθηκαν σ' ένα αγρόκτημα της περιοχής της Καλαμάτας, γιατί ο πατέρας της ήταν γεωργός στο επάγγελμα. Εδώ γεννήθηκε η μικρή Ξενία που παρά την ηλικία της γρήγορα άρχισε να ξεχωρίζει από τις συνομήλικές της.

Μέσα σε τέτοιο Χριστιανικό περιβάλλον μεγάλωνε η νεαρή Ξενία και τα πρώτα της μαθήματα τα πήρε από τους γονείς της. Έμαθε δηλαδή, ότι η καλλιέργεια της ψυχής είναι πιο σημαντική από την καλλιέργεια των αγρών και την απορρόφησε σχεδόν αμέσως η Πίστη στο Νυμφίο Χριστό και των Αγίων. Το σχολείο γι' αυτή ήταν ένα μακρινό απραγματοποίητο όνειρο και ο λόγος ήταν η μεγάλη φτώχεια των γονιών της, που δούλευαν σκληρά καθημερινά για να τα φέρουν βόλτα. Όμως η ευσεβής και ενάρετη μητέρα της φρόντισε να της μάθει τα αναγκαία και απαραίτητα γράμματα, να γράφει δηλαδή και να διαβάζει. Την Εκκλησία δε που επισκέπτονταν κάθε που τελούνταν η Θεία Λειτουργία της έμαθε, πώς να νηστεύει και να προσεύχεται. Κάτω από αυτές τις συνθήκες μεγάλωνε η νεαρή Ξενία και σύντομα άρχισαν να ξεχωρίζουν οι σπάνιες αρετές που τη διέκριναν, όπως και τα σπάνια σωματικά της κάλλη. Η μεγάλη της αδυναμία ήταν οι φτωχοί, οι χήρες και τα ορφανά. Πολλές μάλιστα φορές έμενε η ίδια νηστικιά προκειμένου να προσφέρει το δικό της πιάτο με το λιγοστό φαγητό στους φτωχούς. Όμως με τη συμπεριφορά της αυτή άρχισε να προκαλεί και πρώτος που ενοχλήθηκε, ήταν ο διάβολος. Έπρεπε να βρει διαβολικούς τρόπους για να τη ξεπαστρέψει και να τη βγάλει από τη μέση.

Εκείνη την περίοδο έπαρχος της Καλαμάτας ήταν ο αιμοβόρος και σκληρόκαρδος Δομετιανός. Όταν κάποια μέρα γύριζε από το κυνήγι και την αντίκρισε, αμέσως κεραυνοβολήθηκε από τη σπάνια ομορφιά της. Της πρότεινε λοιπόν, ότι θέλει να την κάμει γυναίκα του και η νεαρή Ξενία, όπως ήταν φυσικό του αρνήθηκε. Ο έπαρχος δεν πίστευε στα μάτια του μ' αυτή την άρνηση και σκέφτηκε, προκειμένου να την κατακτήσει ευκολότερα να χρησιμοποιήσει κάποιο ονομαστό Μάγο της περιοχής και να της κάνει μάγια. Όμως τα μάγια δεν πιάνουν τους ανθρώπους της Εκκλησίας, γιατί έχουν πάντα έτοιμο το όπλο να τα πολεμούν και δεν είναι άλλο, από τη Δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Μετά και απ' αυτή του την αποτυχία σκέφτηκε, ότι ο μόνος τρόπος να την κάμψει, είναι τα βασανιστήρια.

Έτσι έδωσε αμέσως εντολή στους δήμιους να τη ξεγυμνώσουν και να τη μαστιγώσουν αλύπητα. Την κρέμασαν στον κορμό ενός δένδρου και άρχισαν να τη χτυπούν, χωρίς έλεος. Εκείνη προσεύχονταν στο Σωτήρα Χριστό και της γιάτρευε τις πληγές. Της έκοψαν τους

Η Αγία Ξενία.

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2011 05:11 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 07 Απρίλιος 2013 02:52

μαστούς για να την κάμουν να πονέσει περισσότερο, αλλά και αυτό το άντεξε η Αγία Ξενία. Τέλος, έβαλαν φωτιά να της κάψουν το αγνό νεανικό κορμί της, αλλά οι φλόγες είχαν ζώσει το σώμα της χωρίς Αυτή να καίγεται, γιατί Άγγελος Κυρίου την προστάτευε.

Όταν την επόμενη μέρα την είδαν χωρίς πληγές, πίστεψαν οι δήμιοι, ότι οι θεοί των ειδωλολατρών την έκαμαν καλά και της πρότειναν να προσφέρει θυσία στους θεούς. Εκείνη δέχτηκε να τους ακολουθήσει. Ο ανόητος έπαρχος άρχισε να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση, γιατί πίστεψε, ότι επί τέλους τα κατάφερε. Μόλις η Αγία μπήκε μέσα στο ναό και άρχισε να προσεύχεται, ακολούθησε ένας δυνατός σεισμός και όλα τα αγάλματα καταστράφηκαν και έγιναν μια σκόνη. Όσοι βρέθηκαν μέσα στο ναό και είδαν τι έγινε πίστεψαν στον Αληθινό Θεό της Αγίας Ξενίας. Μόνο ο αιμοβόρος τύραννος δε μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του και έδωσε εντολή να του φέρουν ένα άλογο, όπου στα πόδια του έδωσε την Αγία και την έσερνε στους αγρούς επάνω σε μυτερές πέτρες, προκειμένου να της ξεσκίσουν περισσότερο το αγνό νεανικό της κορμί. Όμως και απ' αυτό το μαρτύριο η Αγία βγήκε αλώβητη και ζωντανή.

Τέλος δόθηκε η εντολή από τον έπαρχο στους δήμιους να την αποκεφαλίσουν. Την παρέλαβαν βίαια οι στρατιώτες και την οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου εκείνοι είχαν επιλέξει το σημείο του αποκεφαλισμού. Η Αγία Ξενία ζήτησε να της επιτρέψουν να προσευχηθεί. Εκείνοι της αρνήθηκαν την τελευταία της επιθυμία και γονατίζοντας όπως την κρατούσαν έκανε την προσευχή της στο Νυμφίο Χριστό και σκύβοντας το κεφάλι της βοήθησε το δήμιο να της το κόψει ευκολότερα.

Ήταν στις 3 Μαΐου του 318 μ.Χ. σε ηλικία τότε 27 χρόνων και αυτή τη μέρα γιορτάζεται από την Εκκλησία μας.

Απολυτίκιο της Αγίας Ξενίας:

Βαφαίς των αιμάτων σου, φαιδράν στολήν σε αυτή, Ξενία, επέχρωσας, παρισταμένη Χριστώ ως νύμφη πανάσπιλος. Είληφας δε την χάριν, μαγγανείας του λύειν, δαίμονας εκδιώκειν, και τας νόσους ιάσθαι. Ικέτευε εκτενώς, υπέρ των ψυχών ημών.

Ακούστε το απολυτίκιο της Αγίας:

{mp3}03_05_ksenias_prostatis_kardiopathwn{/mp3}

ΠΗΓΕΣ:

1. Εκδόσεις « ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου.
2. Απόψεις για τη Μονή Βατοπαιδίου- vatorpaideiFriend.
3. Απολυτικά Αγίων,Byzmusic.gr. π. Νικόδημος Καβαρνός.

Η Αγία Ξενία.

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2011 05:11 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 07 Απρίλιος 2013 02:52

Το Βίο της Αγίας Ξενίας τον αφιερώνω σε όσες φέρουν βαπτιστικά το όνομα της Αγίας και στην εγγονή μου Μαρκέλλα και στους γονείς της, να τους προστατεύει στη ζωή, η Χάρη της Αγίας Ξενίας.

Σπήλι, Ιούλιος 2011.

Σταυριανάκης Κωνσταντίνος του

Βασιλείου.

Θεολόγος, πρώην Διευθυντής, Γενικού

Λυκείου Σπηλίου.

{JComments ON}