

## Η Αγία Θέκλα

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Δευτέρα, 30 Ιούλιος 2012 07:43 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 03 Φεβρουάριος 2013 10:08

---

### □ Η ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ



Η Αγία Θέκλα, η Πρωτομάρτυρας και Ισαπόστολος, που η Εκκλησία μας γιορτάζει, στις 24 Σεπτεμβρίου, γεννήθηκε στο Ικόνιο, της Μικράς Ασίας. Η μητέρα της ονομάζονταν Θεόκλεια και ήταν Ελληνίδα, κατάγονταν δε, από ευγενή και επιφανή οικογένεια και ήταν ειδωλολάτρισσα, όπως και η κόρη της Θέκλα. Έζησε, κατά τους Αποστολικούς χρόνους και σε ηλικία 18 χρόνων, αρραβωνιάστηκε ένα αρχοντόπουλο της πόλης του Ικονίου, όπου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα τελούσαν τους γάμους. Όμως, ο Πανάγαθος Θεός, είχε σχεδιάσει κάτι το διαφορετικό, για τη νεαρή Θέκλα και προκειμένου, να το πραγματοποιήσει, χρησιμοποιεί το δικό Του, θαυματουργικό τρόπο.

Την ίδια πάντα χρονική περίοδο, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, πραγματοποιούσε περιοδείες, στις περιοχές της Μικράς Ασίας, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, του Ιησού μας

Χριστού. Όταν σε κάποια στιγμή, έφθασε και στο Ικόνιο, οι κάτοικοι της πόλης, έσπευσαν να τον προϋπαντήσουν και να τον υποδεχθούν. Ανάμεσα στους κατοίκους, ξεχώρισε και ο ευσεβής και ενάρετος Ονησιφόρος, που έσπευσε με την οικογένειά του, να γνωρίσει από κοντά τον Απόστολο Παύλο, που τόσα πολλά και καλά λόγια, είχε ακούσει, γι' αυτόν. Μάλιστα δε του πρόσφερε και το σπίτι του, προκειμένου, να τον φιλοξενήσει. Έτσι, στο σπίτι του Ονησιφόρου, καθημερινά συγκεντρώνονταν αρκετοί κάτοικοι της πόλης, αλλά, και της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να ακούσουν, τα Χριστιανικά του, κηρύγματα. Ανάμεσα στους προσερχόμενους, ήταν και η νεαρή Θέκλα, που ακούοντας τη διδασκαλία του, ένοιωσε, ότι κάτι άλλαξε μέσα της. Φαίνεται, ότι τα κηρύγματα του Αποστόλου, περί εγκράτειας και παρθενίας, ότι τα άτομα αυτά « γίνονται Ναοί και κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος», την επηρέασαν περισσότερο. Ήταν πάντα σεμνή και προσεκτική στη ζωή της και πάντα φρόντιζε να επισκέπτεται τις βραδινές ομιλίες, τον Απόστολου, προκειμένου, να μην τη γνωρίσει κανείς και τη μαρτυρήσει στην μητέρα της, που ήταν ειδωλολάτρισσα. Όταν, σε κάποιο βράδυ, η προγραμματισμένη ομιλία καθυστέρησε να ξεκινήσει, άργησε, να επιστρέψει στο σπίτι της, που την περίμενε με αγωνία, η μητέρα της. Έπρεπε λοιπόν, να της δώσει τις σχετικές απαντήσεις, προκειμένου να της εξηγήσει, πού οφείλονταν, η καθυστέρησή της. Της είπε την αλήθεια, ότι « παρακολούθησα το κήρυγμα κάποιου Χριστιανού, που ονομάζεται Παύλος, το οποίο καθυστέρησε να ξεκινήσει και έτσι, άργησα να επιστρέψω». Η μητέρα Θεόκλεια, έδειχνε να τα έχει χαμένα, γι' αυτά που άκουγε από την κόρη της και αμέσως, ξεσπά σε ύβρεις, κατά των Χριστιανών και της Χριστιανικής Θρησκείας. Η Θέκλα, με απόλυτη ηρεμία, την παρακάλεσε να σταματήσει να υβρίζει, γιατί πιστεύει και αυτή στο Χριστό, που είναι ο Αληθινός Θεός. Η μητέρα αγανακτισμένη, ξεσπά σε κραυγές και σε κλάματα, γιατί δεν μπορούσε να ανεχτεί την προσβολή, που της έκαμε η κόρη, να αλλαξοπιστήσει. Μόλις, κατάφερε να συνέλθει, καταστρώνει το δικό της σατανικό σχέδιο, ελπίζοντας, να τα καταφέρει, μήπως και προφθάσει, τα χειρότερα.

Καλεί, λοιπόν, αμέσως, το αρχοντόπουλο Θάμυρι, που ήταν ο αρραβωνιαστικός της κόρης της και του ανακοινώνει, ότι η επιθυμία της είναι, να τελεστούν οι γάμοι, όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Μάλιστα δε, του ανακοινώνει, ότι σ' αυτή της την επιθυμία, συνηγορεί και η κόρη της, Θέκλα. Το αρχοντόπουλο, έδειχνε ενθουσιασμένο και γεμάτο χαρά πλησιάζει την Θέκλα, προκειμένου να συζητήσουν και να κανονίσουν, τις λεπτομέρειες των γάμων. Όμως, η νεαρή Θέκλα, έμεινε εντελώς αδιάφορη, δείχνοντας συγχρόνως, ότι δεν την ενδιαφέρει ο γάμος. Έτσι, η μητέρα της, άρχισε να την παρακαλεί και να την πιέζει, να γίνουν οι γάμοι, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εισπράττει, όμως, την άρνηση της Θέκλας, δείχνοντας έτσι, ότι δεν την συγκινούν πλέον τα εγκόσμια, γιατί η επιθυμία της είναι, να γίνει νύμφη, του Νυμφίου μας Ιησού Χριστού.

Την ίδια απάντηση εισπράττει και το νεαρό αρχοντόπουλο, που απελπισμένο, ξεσπά σε απειλές, εναντίον της. Ήθελε, όμως, συγχρόνως και να μάθει, ποιός είναι αυτός ο « λαοπλάνος» που της απορρόφησε το νου και της διέστρεψε, τόσο εύκολα, την καρδιά. Το ερωτικό του πάθος για τη Θέκλα, αλλά και το μίσος του, για τον Απόστολο, δεν τον άφηναν να ησυχάσει, καθόλου. Γι' αυτό πηγαίνει να τον γνωρίσει και βλέποντας ένα λεπτοκαμωμένο άνδρα, κοντό και φαλακρό, μονολογεί, πώς αυτός ο άσχημος και τιποτένιος άνθρωπος, τα κατάφερε και κέρδισε την καρδιά, της πολυαγαπημένης του, Θέκλας; Πώς κατάφερε και τα έβαλε, με τον άρχοντα Θάμυρι; Όμως, σκέφτηκε, ότι τα πράγματα διορθώνονται εύκολα, αν κατάφερνε και απαλλάσσονταν, από την παρουσία του.

Άρχισε, λοιπόν, να συγκεντρώνει πληροφορίες, για το περιεχόμενο των κηρυγμάτων του και γρήγορα καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι τα κηρύγματά του, περί εγκράτειας και

παρθενίας, γίνονται αφορμή να χωρίζουν, πολλά ανδρόγυνα. Βέβαια, σ' όλη αυτή του την έρευνα, είχε την πλήρη συμπαράσταση του διαβόλου, που συνέχεια τον παρενοχλούσε και του έλεγε: « Αν θέλεις να κάνεις τη Θέκλα γυναίκα σου, πήγαινε να τον καταγγείλεις στον ηγεμόνα και να ζητήσεις, να τον τιμωρήσει». Η εντολή που του δόθηκε, ήταν, να συλλάβει τον Απόστολο και να τον οδηγήσει, γρήγορα, μπροστά του. Ευχαριστημένος, απ' αυτή την απόφαση που του δόθηκε, ορμά σαν μαινόμενος ταύρος, έχοντας μαζί του και στρατιωτικό απόσπασμα και συλλαμβάνει τον Απόστολο, προκειμένου να τον οδηγήσει μπροστά στον ηγεμόνα, Καστίλλιο. Ο ηγεμόνας, μόλις, τον αντίκρυσε, δίδει εντολή να τον δέσουν και να τον ρίξουν στη φυλακή, για να τον ανακρίνει προσωπικά, τις αμέσως επόμενες, μέρες.

Το γεγονός, μόλις μαθεύτηκε, οι κάτοικοι της περιοχής σχημάτιζαν ουρές, προκειμένου να επισκεφθούν τον Απόστολο, στη φυλακή. Όλοι τους, ήταν, στενοχωρημένοι και εκνευρισμένοι, απ' αυτή την προκλητική και απαράδεκτη συμπεριφορά, της εξουσίας. Ζητούσαν επίμονα να μάθουν, τι ακριβώς συνέβηκε και έριξαν στην φυλακή, τον Απόστολο. Ανάμεσα σ' αυτούς, που ανησυχούσαν, ήταν και η νεαρή Θέκλα, που έτρεξε από τις πρώτες, να επισκεφθεί τον Απόστολο. Μάλιστα δε, κρατούσε μαζί της, όλα τα χρυσά στολίδια και τα μαργαριτάρια, που είχε, προκειμένου, να τα χαρίσει στους δεσμοφύλακες, για να της επιτρέπουν την είσοδο, σε όλη τη διάρκεια, του εικοσιτετραώρου.

Σε μια από τις πολλές νυχτερινές επισκέψεις της στη φυλακή, έγινε αντιληπτή η απουσία της από το σπίτι και η μητέρα της με τον αρραβωνιαστικό της, άρχισαν, να την αναζητούν παντού. Πολλές και κακές σκέψεις, γεννούσε το μυαλό τους, που ολοένα γίνονταν περισσότερο βασανιστικές, όσο καθυστερούσαν, να την βρουν. Όμως, η πληροφορία που έρχεται από κάποιους καλοθελητές, ότι βρίσκεται στη φυλακή και ακούει τον Απόστολο, περιπλέκει πιο πολύ τα πράγματα. Το ερωτευμένο αρχοντόπουλο σε κακή κατάσταση και με άσχημες διαθέσεις, πηγαίνει στον ηγεμόνα, για να καταγγείλει την αρραβωνιαστικιά του, ότι είναι Χριστιανή. Ο ηγεμόνας με τη σειρά του δίδει αμέσως εντολή, να τους φέρουν μπροστά του. Ο στημένος από το αρχοντόπουλο όχλος, μόλις, αντίκρυσε τη νεαρή Θέκλα, άρχισε να την χλευάζει, ότι εγκατέλειψε χωρίς λόγο, το αρχοντόπουλο και ασπάστηκε το Χριστιανισμό, προδίδοντας συγχρόνως, και τη θρησκεία των προγόνων της. Η απαίτηση του όχλου, ήταν σκληρή και για τους δύο, γιατί ζητούσαν, να θανατωθούν, αμέσως. Όμως, η ανάκριση που ακολούθησε, δεν έδειξε τίποτα σε βάρος τους και έτσι, σ' αυτή τη φάση τουλάχιστον, γλύτωσαν από τα χειρότερα.

Η άπονη και άσπλαχνη μητέρα, βλέποντας τη συμπεριφορά της κόρης της, εξοργίστηκε. Μάλιστα δε, έφθασε σε τέτοιο σημείο παραλογισμού, που απαιτούσε από τον ηγεμόνα, να κάψει το σπλάχνο της ζωντανό μέσα στο θέατρο, για να σταματήσουν οι γυναίκες, να καταφρονούν τους άνδρες τους. Έτσι, την ήθελε, να τη δει νεκρή, παρά να την βλέπει Χριστιανή, γιατί την τύφλωνε ο διάβολος και της εξαφάνιζε κάθε ίχνος μητρικής στοργής και αγάπης.

Ο ηγεμόνας, χωρίς να καθυστερήσει ιδιαίτερα, αφού η επιθυμία όλων ήταν να καεί στο θέατρο, βγάζει διαταγή, να την κάψουν ζωντανή, μπροστά σ' όλους τους κατοίκους της πόλης. Όλοι μετακινήθηκαν στο θέατρο, για να παρακολουθήσουν, το θέαμα. Η νεαρή Χριστιανή Θέκλα, δεν δειλίασε μπροστά στο θάνατο, που θα την έφερνε κοντά στο Σωτήρα μας Χριστό, που ήταν και η επιθυμία της. Άρχισε, να προσεύχεται και ρίχνει ένα απλανές βλέμμα, στο συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στο πλήθος, βλέπει να εμφανίζεται ο Δεσπότης Χριστός, με τη μορφή του Αποστόλου Παύλου και να κάθεται ανάμεσά τους. Μόνη της, άρχισε να μονολογεί: « Βλέπω, ότι ήλθε και ο διδάσκαλος μου Παύλος, να με ενθαρρύνει, επειδή είμαι, ίσως, ολιγόψυχη». Ξαφνικά και ενώ έκανε αυτές τις σκέψεις,

βλέπει τον Κύριο μας να ανεβαίνει στους Ουρανοί. Αμέσως βεβαιώθηκε , ότι η διδασκαλία του Αποστόλου των Εθνών, Παύλου, είναι Αληθινή.

Με μεγάλη ευκολία, ο συγκεντρωμένος όχλος μάζεψε τα ξύλα και δόθηκε εντολή, να ανάψει η φωτιά. Μόλις, οι φλόγες δυνάμωσαν, ξεγύμνωσαν την Αγία, για να την ξευτιλίσουν περισσότερο και χωρίς να διστάσουν, την έριξαν μέσα, στη φωτιά. Εκείνη, με στραμμένα τα χέρια και τα μάτια στον Ουρανό προσεύχονταν και παρακαλούσε τον Θεό, να την βοηθήσει. Ο Ουρανός απότομα συννέφιασε και άρχισαν να πέφτουν, καταρρακτώδεις βροχές, που τις συνόδευαν αστραπές, κεραυνοί και μεγάλο χαλάζι. Η φωτιά, έσβησε αμέσως και πολλοί από τους παρευρισκόμενους θεατές, βρήκαν, τραγικό θάνατο. Όλοι έτρεξαν να σωθούν και η Αγία βρήκε την ευκαιρία, μετά από μια τέτοια σύγχυση, να φύγει από το θέατρο και να σωθεί.

Άρχισε, αμέσως, να ψάχνει τον Απόστολο Παύλο και προσπαθούσε να μάθει, για την υγεία του. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, δεν κατάφερε να μάθει, τίποτα, που θα την βοήθαγε, να τον συναντήσει. Όμως, εντελώς τυχαία, συναντιέται με ένα από τα παιδιά του Ονησιφόρου, που της δίδει τις σχετικές πληροφορίες και την κατατοπίζει πλήρως, υποδεικνύοντας το σημείο, που είναι κρυμμένος ο Απόστολος. Τον βρήκε γονατιστό, μέσα σ' ένα τάφο να προσεύχεται και να παρακαλεί τον Πανάγαθο Θεό, να βοηθήσει, ώστε να σωθεί, η νεαρή Μάρτυρας, Θέκλα. Μόλις, συναντήθηκαν, συγκινήθηκαν και με δάκρυα στα μάτια, ευχαριστούσαν και δοξολογούσαν, τον Θεό.

Έτσι και οι δυο μαζί, φθάνουν στην Αντιόχεια, που περίμενε την νεαρή Μάρτυρα, μια καινούργια έκπληξη. Ένα νεαρό αρχοντόπουλο, που ονομάζονταν Αλέξανδρος, μόλις την είδε, την ερωτεύτηκε παράφορα. Ήταν δε, τόσο ο έρωτας του, που δεν δίστασε ακόμη και να την φιλήσει. Η νεαρή Μάρτυς, αντέδρασε αστραπιαία. Κατάφερε να γελοιοποιήσει τον νέο, πετώντας του κάτω στη γη « το εορτάσιμο στεφάνι», που φόραγε στο κεφάλι. Αυτή όμως, η ενέργεια της Μάρτυρας, θεωρήθηκε ιεροσυλία και καταδικάστηκε σε θάνατο, από τον ηγεμόνα της πόλης.

Με συνοπτικές διαδικασίες, βγήκε η απόφαση, να την ρίξουν, στα άγρια θηρία. Οι δήμιοι, παραλαμβάνουν την Μάρτυρα, την ξεγυμνώνουν για να την κάνουν να πονέσει περισσότερο και την οδηγούν στο θέατρο, όπου βρίσκονταν τα άγρια θηρία, έτοιμα, να την κατασπαράξουν. Το συγκεντρωμένο πλήθος, παρακολουθούσε, με κομμένη την ανάσα, το θέαμα. Μόλις, τα άγρια θηρία την πλησίασαν, σταμάτησαν απότομα και κάθισαν κοντά της, κουνούσαν δε, συνεχώς την ουρά τους και της έγλυφαν, τα πόδια, γιατί την προστάτευε, Άγγελος Κυρίου.

Αφού είδαν, ότι απέτυχαν να την βγάλουν από τη μέση, μ' αυτό το βάρβαρο τρόπο, αποφάσισαν να την ρίξουν στη λίμνη, όπου υπήρχε πλήθος, από σαρκοβόρα ψάρια. Ρίχνοντας, μέσα την Αγία, με θάρρος και Πίστη, προσεύχεται και λέγει: « Στο Όνομά Σου, Κύριε Ιησού μου Χριστέ, λαμβάνω, το Άγιο Βάπτισμα». Την ίδια στιγμή, έπεσε φωτιά από τον Ουρανό και έκαψε, όλα τα σαρκοβόρα ψάρια της λίμνης και μια νεφέλη σκέπασε την Αγία, για να μη βλέπουν οι παρευρισκόμενοι, τη γύμνια της. Έτσι, απογοητευμένοι, που δεν κατάφεραν να δουν το θέαμα, που λαχταρούσαν να δουν, αφήνουν την Αγία Θέκλα, ελεύθερη.

Διάλεξε, σαν τόπο διαμονής το όρος Καλαμών κοντά στην πόλη Σελεύκεια, όπου ασκήτευε στην σπηλιά ενός βράχου, για πολλά χρόνια. Άρχισε να κηρύττει και να θεραπεύει τους ασθενείς, από κάθε αρρώστια. Η φήμη της, άρχισε να διαδίδεται παντού και πολλοί ήταν εκείνοι, που καθημερινά την επισκέπτονταν. Ανάμεσά τους και πολλές γυναίκες, που ήθελαν να ακούσουν τις Χριστιανικές Αλήθειες και στη συνέχεια εγκατέλειπαν τα εγκόσμια

## Η Αγία Θέκλα

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Δευτέρα, 30 Ιούλιος 2012 07:43 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 03 Φεβρουάριος 2013 10:08

---

και ζούσαν κοντά της. Όμως και πολλοί ασθενείς, την επισκέπτονταν καθημερινά, που μόλις πλησίαζαν το ασκητήριό της, αμέσως, γίνονταν καλά. Οι γιατροί της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, άρχισαν να ανησυχούν επικίνδυνα, γιατί έμεναν χωρίς εργασία και κατά συνέπεια, χωρίς, χρήματα. Έπρεπε, να την διώξουν και να την βγάλουν από τη μέση, όσο γινόταν, πιο γρήγορα. Για το σκοπό αυτό, ακριβοπληρώνουν νεαρά μιαν άτομα, να εκτελέσουν, αυτήν τους την επιθυμία. Μόλις πλησίασαν στο ασκητήριο της Αγίας και έγινε γνωστός, ο σκοπός της επίσκεψης, η Αγία προσευχήθηκε, με μεγαλύτερη θέρμη στο Σωτήρα μας Χριστό. Μια πέτρα, που βρίσκονταν δίπλα της ανοίγει στα δυο και προστατεύει την Αγία, μέσα της. Άφησε πίσω Της, το ωμοφόριο Της, το οποίο άρπαξαν οι βέβηλοι και το χρησιμοποίησαν, σαν αποδεικτικό στοιχείο, στους γιατρούς. Ήταν σε ηλικία 90 χρόνων, στις 24 Σεπτεμβρίου, όπου τη μέρα αυτή, γιορτάζεται από την Εκκλησία μας.

### Απολυτίκιο της Αγίας:

Του Παύλου συνέκδημος, ως καθαρά την ψυχήν, και πρώταθλος πέφηνας, εν γυναιξίν ευκλεώς, Χριστόν αγαπήσασα. Ου γαρ της ευσεβείας, πτερωθείσα τω πόθω, ήθλησας υπερ φύσιν, Ισαπόστολε Θέκλα. Διό σε ο Πανοικτίρμων, νύμφην ηγάγετο.

Ακούστε το απολυτίκιο της Αγίας:

{mp3}ag-thekla{/mp3}

### ΠΗΓΕΣ:

1. Εκδόσεις, Απόστολος Βαρνάβας « Η ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ».
2. Απολυτικά Αγίων, Byzmusic.gr, π. Νικόδημος Καβαρνός.

Το βίο της Αγίας Θέκλας, τον αφιερώνω, στην εγγονή μου Μαρκέλλα και στους γονείς της, να προστατεύεται η ζωή τους, από τη Χάρη της Αγίας.

Σπήλι, Ιούλιος 2011.

Σταυριανάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου.  
Θεολόγος, πρώην Διευθυντής, Γενικού Λυκείου Σπηλίου.

## Η Αγία Θέκλα

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Δευτέρα, 30 Ιούλιος 2012 07:43 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 03 Φεβρουάριος 2013 10:08

---

{JComments ON}