

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ



Στις 14 Σεπτεμβρίου, η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει, τη Γιορτή του Τιμίου Σταυρού. Όταν, λοιπόν, το έτος 326 μ.Χ. πήγε στα Ιεροσόλυμα η Αγία Ελένη, για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και να ευχαριστήσει το Θεό, για τις επιτυχίες του γιού της Κωνσταντίνου, τότε, βρήκε την ευκαιρία να αρχίσει τις έρευνες, για την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού. Γρήγορα, έφθασε στο Γολγοθά, όπου διαπίστωσε προς μεγάλη της έκπληξη, ειδωλολατρικό ναό αφιερωμένο, στο πρόσωπο της θεάς Αφροδίτης. Έδωσε εντολή, να τον γκρεμίσουν, όσο πιο γρήγορα μπορούσαν και να αρχίσουν, αμέσως, οι ανασκαφές, όπου σε κάποιο σημείο βρέθηκαν, τρεις Σταυροί. Η χαρά και η συγκίνηση ήταν μεγάλη, αλλά και η λύπη μεγαλύτερη, γιατί δε μπορούσαν να βρουν, ποιος από τους τρεις, ήταν ο Σταυρός του Κυρίου. Αμέσως, ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, με τους ευσεβείς ιερείς του, άρχισε τις προσευχές και τις δεήσεις. Η Εντολή, που δόθηκε στον επίσκοπο ήταν, να αγγίξουν στους Σταυρούς το σώμα, μιας ευσεβέστατης γυναίκας, που μόλις είχε πεθάνει. Μόλις, άγγιξαν το σώμα της, στον τρίτο Σταυρό, που ήταν ο Σταυρός του Κυρίου, η γυναίκα

Ο Τίμιος Σταυρός

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2012 18:56 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2013 20:37

αναστήθηκε. Το γεγονός, διαδόθηκε σαν αστραπή, σε όλες τις περιοχές των Ιεροσολύμων, όπου πλήθος πιστών, άρχισαν, να συρρέουν από όλα τα μέρη, για να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Για να αποφύγουν το μεγάλο συνωστισμό, αλλά και τα δυστυχήματα, που συνέβησαν, ύψωσαν τον Τίμιο Σταυρό σε μέρος υψηλό, για να μπορέσουν να τον δουν και να τον προσκυνήσουν, όλοι. Αυτή την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, καθιέρωσαν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, να γιορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 628 μ.Χ. μετά δηλαδή, από χρονικό διάστημα 300 περίπου χρόνων, από την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, έχουμε την επανάληψη της Ύψωσής Του, από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο. Όταν, οι Πέρσες το 614 μ.Χ. κυρίευσαν την Παλαιστίνη, είχαν αρπάξει από το Ναό, ένα μέρος από τον Τίμιο Σταυρό. Μετά τη συντριβή, που γνώρισαν από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο, τους αφαιρέθηκε και το τμήμα του Τιμίου Σταυρού, όπου, με μεγάλη κατάνυξη επανατοποθετήθηκε, στο Ναό της Αναστάσεως, παραδίδοντάς Τον στον Πατριάρχη Ζαχαρία, που τον ύψωσε, με πανηγυρικό τρόπο.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, τιμά πολλές φορές το χρόνο τον Τίμιο Σταυρό, όπου, γρήγορα προσέλαβε το χαρακτήρα, της ακίνητης Δεσποτικής γιορτής. Όλες οι λειτουργικές πράξεις, ξεκινούν και τελειώνουν με το σημείο του Σταυρού. Η Τριαδική έναρξη « Εις το όνομα του Πατρός...κ.λ.π.» προφέρεται σε τέσσερις χρόνους. 1) Εις το όνομα του Πατρός, 2) και του Υιού, 3) και του Αγίου Πνεύματος, 4) Αμήν. Την ίδια ακριβώς στιγμή, γίνεται και η κίνηση του δεξιού χεριού, προς τα τέσσερα σημεία του σώματος (μέτωπο, κάτω, δεξιά, αριστερά) σχηματίζοντας έτσι, το σημείο του Σταυρού. Η κάθε μέρα, για τον κάθε Χριστιανό ξεκινά και τελειώνει, με το σημείο του Σταυρού, γιατί είναι το Ιερότερο Σύμβολό του. Κατέχει ξεχωριστή θέση, μέσα σε κάθε Ναό και βρίσκεται πάντα, πίσω από την Αγία Τράπεζα, όπως και στη μια όψη, όλων των λειτουργικών βιβλίων. Αλλά και έξω από κάθε Ναό, έχει πάντα την ίδια ξεχωριστή θέση, γιατί δεσπόζει στην κορυφή του Τρούλου και του Κωδωνοστασίου του. Πολλές δε φορές, παρακαλούμε τον Ιερέα να μας « Σταυρώσει», δηλαδή, να μας ευλογήσει με το Σταυρό ή με άλλο, Ιερό Σκεύος, ή Ιερό Άμφιο, προκειμένου, να μας ενισχύσει εναντίον του κακού ή να μας θεραπεύσει, από κάποια ασθένεια. Έτσι, για κάθε Χριστιανό, ο Σταυρός του Κυρίου, αποτελεί, το μεγαλύτερο όπλο, εναντίον του μεγαλύτερου εχθρού μας, του Διαβόλου, « Κύριε όπλον κατά του διαβόλου τον Σταυρόν Σου ημίν δέδωκας». Οι ακολουθίες τη μέρα της γιορτής, έχουν πανηγυρικό χαρακτήρα και η Εκκλησία μας, έχει καθιερώσει, αυστηρή νηστεία.

Επίσης, ξεχωριστής και ιδιαίτερης σημασίας, είναι η μέρα της γιορτής και για τον αγροτικό Χριστιανικό πληθυσμό, γιατί αρχίζει η προετοιμασία, της σποράς. Για το σκοπό αυτό, πηγαίνουν στην εκκλησία μείγμα των καρπών, που θα σπείρουν (πολύσπορα), για να ευλογηθούν. Κάθε γεωργός, θα βάλει σε μια πετσέτα μικρή ποσότητα καρπών, που θα σπείρει και την τοποθετεί, μπροστά και δεξιά της Ωραίας Πύλης, στην Εκκλησία. Εκεί, δημιουργείται ολόκληρος σωρός, που ο Ιερέας τον ευλογεί, μετά το τέλος της Λειτουργίας. Καθένας μετά, παίρνει την πετσέτα του, με το λειτουργημένο σπόρο. Όταν, θα έλθει η ώρα της σποράς, κάθε γεωργός, θα βάλει στο δισάκκι του το σπόρο, που θα σπείρει και λίγο λειτουργημένο, για να ευλογηθεί και ο υπόλοιπος και να έχει έτσι, καλή σοδειά.

Αλλά και για τους ναυτικούς, είναι ξεχωριστής σημασίας, η μέρα της γιορτής, γιατί σταματούν τα μακρινά ταξίδια και ακολουθούν τη συμβουλή της παροιμίας « του Σταυρού κοίτα και τ' Αϊ Γιωργιού ξεκοίτα».

Μεγάλης και ιδιαίτερης σημασίας, είναι και για τις νοικοκυρές, η μέρα της γιορτής. Με το βασιλικό (το σταυρολούλουδο), που μοιράζει η Εκκλησία και παίρνουν στα σπίτια τους, παρασκευάζουν το νέο προζύμι. Το προζύμι αυτό για σαράντα μέρες δεν το δανείζουν και με

Ο Τίμιος Σταυρός

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2012 18:56 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2013 20:37

το πρώτο ψωμί, που θα ζυμώσουν, κάνουν « λειτουργιά» και το μοιράζουν.

Τέλος, από τη μέρα της γιορτής, σταματούν και οι καλοκαιρινές συνήθειες, όπως ο ύπνος του καλοκαιριού, που έκανε απαραίτητο, η μεγάλη διάρκεια, της μέρας.

Απολυτίκιο της Γιορτής:

Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σόν φυλάττων, δια του Σταυρού σου πολίτευμα.

Ακούστε το απολυτίκιο της Γιορτής:

{mp3}timios-stavros{/mp3}

Πηγές:

- 1) Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια.
- 2) www.gonia.gr .
- 3) www.imd.gr .
- 4) www.orthodox-answers.gr .
- 5) Απολυτικά Αγίων, Byzmusic.gr, π. Νικόδημος Καβαρνός.

Τη Γιορτή του Τιμίου Σταυρού την αφιερώ νω:

1. Στον κάθε Χριστιανό, με την ευχή, να προστατεύεται η ζωή του, από τη Δύναμη του Τιμίου Σταυρού.
2. Στον εκλεκτό συνάδελφο της Πληροφορικής κ. Ματθέ Δημήτριο, τον οποίο και

Ο Τίμιος Σταυρός

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2012 18:56 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2013 20:37

ευχαριστώ, για την πολύτιμη βοήθειά του. Εύχομαι η ζωή του να προστατεύεται, από τη Δύναμη του Τιμίου Σταυρού.

3. Στην εγγονή μου Μαρκέλλα και στους γονείς της, με την ευχή, να προστατεύονται από τη Δύναμη του Τιμίου Σταυρού .

Σπήλι, Ιούνιος 2012

Σταυριανάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου

Θεολόγος, πρώην Διευθυντής Γενικού Λυκείου Σπηλίου

{JComments ON}