

Ο Άγιος Ιωάννης, ο Πρόδρομος.

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Τρίτη, 15 Μάιος 2012 06:57 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2012 01:25

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ.



Στις 24 Ιουνίου, η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει, τη γέννηση του Ιωάννη, του Πρόδρομου. Ο Άγιος, Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής του Χριστού, ήταν παιδί, του ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ, που ήταν δίκαιοι και «άμεμπτοι» απέναντι στο Θεό και τηρούσαν πιστά, τις εντολές Του. Αυτό το ανδρόγυνο, διάλεξε ο Θεός, να φέρει στον κόσμο παιδί, που θα

Ο Άγιος Ιωάννης, ο Πρόδρομος.

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Τρίτη, 15 Μάιος 2012 06:57 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2012 01:25

ετοιμάσει το δρόμο, στο μέλλοντα να έλθει στη γη Μεσσία, όμως και οι δυο τους, ήταν «προβεβηκότες εν ταις ημέραις αυτών» και δεν είχαν, τεκνοποιήσει. Κατά την άσκηση της εφημερίας του στο Ναό, Άγγελος Κυρίου επισκέπτεται το Ζαχαρία και του ανακοινώνει το γεγονός, ότι η σύζυγός του Ελισάβετ, θα γεννούσε παιδί και θα το ονόμαζε Ιωάννη, που σημαίνει ο Θεός «ίλεως εστιν» ο Θεός να σε ελεήσει, ο Θεός να σε βοηθήσει. Όταν δε «επλήσθη ο χρόνος του τεκείν», η Ελισάβετ γέννησε παιδί, νικήσασα έτσι, τους νόμους της φύσης, που σκόρπισε τη χαρά, όχι μόνο στις ίδιες τις καρδιές τους, αλλά και σ' όλους τους συγγενείς και τους φίλους. Σύμφωνα πάντα με τη διήγηση των Ευαγγελίων, η ζωή του Ιωάννη του Πρόδρομου, παρουσιάζει, πολλές ομοιότητες με την ζωή, του Ιησού Χριστού. Γρήγορα μετακόμισε στην έρημο, όπου, καλλιεργήθηκε και καταρτίστηκε πνευματικά, αρχίζοντας έτσι, τη δημόσια δράση του, βάπτισε, όσους ερχόταν σ' αυτόν, κήρυξε τη μετάνοια και έλεγχε όλους εκείνους, που καταπατούσαν τις εντολές του Θεού και δεν εξαίρεσε, ούτε αυτόν ακόμη, το Βασιλικό οίκο, με τον ανήθικο τύραννό του, Ηρώδη Αντύπα. Στη γιορτή δε των γενεθλίων της κόρης του, Ηρωδιάδας, της υποσχέθηκε, ότι θα της έδιδε, «ο εάν αιτήσεται». Αυτή δε με την προτροπή της μητέρας της, ζήτησε να της φέρουν αμέσως και «επί πίνακι, την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Έτσι, έγινε, η εκτέλεση του φρικτού εγκλήματος εύκολα, γιατί ο Άγιος ήταν κλεισμένος, στις φυλακές του.

Η εκκλησία μας πολλές φορές το χρόνο τιμά τη μνήμη του Ιωάννη του Βαπτιστή. Στις 23 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει τη Σύλληψη του και στις 24 Ιουνίου, τη γέννησή του. Τη σύναξή του, στις 7 Ιανουαρίου και την αποκοπή της Τιμίας αυτού Κεφαλής, στις 29 Αυγούστου. Την α' και β' εύρεση της τιμίας αυτού κεφαλής, στις 24 Φεβρουαρίου και της γ' εύρεσης αυτής, στις 25 Μαΐου.

Κατά τη Βυζαντινή αγιογραφική μας παράδοση, ο Άγιος παριστάνεται, τονισμένος ο μοναχικός και ασκητικός του χαρακτήρας. Το σώμα του, εικονίζεται σκελετώδες και τα χέρια του και τα πόδια του πολύ αδύνατα. Φορεί πάντα βραχύ τρίχινο ένδυμα, που αφήνει γυμνά τα άκρα και το στήθος, για να τονίζεται περισσότερο το σκελετώδες του, σώμα. Κατά τη μεταβυζαντινή αγιογραφική παράδοση ο Άγιος εικονίζεται να είναι στραμμένος προς τα πλάγια (κατά κρόταφο), επικρατεί η ασκητική του μορφή, με μικρές αλλαγές στη στάση και το ένδυμα, μερικές δε φορές, ιστορείται η παράσταση, με αποκομμένη την κεφαλή του και τοποθετημένη σε δίσκο ή πιάτο.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής του Χριστού, κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις, στο Χορό, των Αγίων της εκκλησίας μας. Το όνομά του, είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ονόματα στον Ελληνικό Ορθόδοξο λαό κι είναι συνδεδεμένο με ποικίλα, λατρευτικά έθιμα.

Έτσι, τα έθιμα στις 7 Ιανουαρίου, μας θυμίζουν, τη Βάπτιση του Χριστού, όπου σε πολλές περιοχές της χώρας μας, οι κάτοικοι χωρισμένοι σε ομάδες και εφοδιασμένοι, με δοχεία νερού και με μικρά κλαδιά δέντρων, έβρεχε ο ένας τον άλλο, πολλές φορές δε, βρέχονταν ολόκληροι, για να παραμείνουν γεροί όλο το χρόνο.

Μεγάλης και ξεχωριστής σημασίας αποτελεί η 24η Ιουνίου, ημέρα της γέννησής του. Κατά την ημέρα αυτή σε πολλές περιοχές του τόπου μας ανοίγουν τον Κλήδονα, αφού προηγουμένως, συγκεντρώσουν το αμίλητο νερό σε δοχείο, μέσα στο οποίο, ο κάθε νέος και νέα, έχει ρίξει το ριζικάρι του, (κάποιο πολύτιμο αντικείμενο) γι' αυτό ονομάζεται σε πολλές περιοχές Ριζικάρης, και η ημέρα αυτή τ' Αϊ Γιάννη, του Κληδόνου. Τον ονομάζουν επίσης σε πολλές περιοχές του τόπου μας, Ριγανά ή Απορνιαστή, γιατί τότε θεωρούν, τη ριγανη έτοιμη για συγκομιδή ή γιατί τότε τελειώνει, το όρνιασμα των σύκων.

Με μεγάλη δε συγκίνηση, ο Ελληνικός Ορθόδοξος λαός, γιορτάζει στις 29 Αυγούστου, τον

Ο Άγιος Ιωάννης, ο Πρόδρομος.

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Τρίτη, 15 Μάιος 2012 06:57 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2012 01:25

αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που προκάλεσε η κακούργα Ηρωδιάδα, η οποία, σύμφωνα με τη λαογραφική παράδοση, στην προσπάθειά της να περάσει ένα παγωμένο ποτάμι, ο πάγος υποχώρησε και έπεσε μέσα σε μια τρύπα, που φαίνονταν μόνο το κεφάλι της, για να βασανίζεται αιώνια, για το θάνατο του Αγίου.

Σε πολλές περιοχές του τόπου μας, η ημέρα αυτή, ονομάζεται τ' Αϊ Γιάννη του Ριγολόου (Ριγολόγου), όπου θεραπεύονται όσοι υποφέρουν από πυρετό και την νηστεύουν για να μη τους πιάσει, ρίγος. Η νηστεία της μέρας αυτής, συνοδεύεται με απαγόρευση από οτιδήποτε μοιάζει με αίμα, που έτρεξε άφθονο από το κεφάλι, του Αγίου. Γι' αυτό, σε πολλές περιοχές, οι χριστιανικές οικογένειες, δεν καταναλώνουν, μαύρο σταφύλι, μαύρο σύκο και γενικά μαύρο φρούτο, που έβαψε το αίμα του Αγίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννη, του Πρόδρομου:

Προφήτα και Πρόδρομε, της παρουσίας Χριστού, αξίως ευφημήσαι σε, ουκ ευπορούμεν ημείς, οι πόθω τιμώντές σε. Στείρωσις γαρ τεκούσης, και πατρός αφωνία, λέλνται τη ενδόξω, και σεπτή σου γεννήσει, και σάρκωσις Υιού του Θεού, κόσμω κηρύττεται.

Ακούστε το απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννη, του Πρόδρομου :

ΠΗΓΕΣ:

- 1) Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια.
- 2) Απολυτικά Αγίων, Byzmusic.gr, π. Νικόδημος Καβαρνός.

Την παρούσα εργασία την αφιερώ νω:

1. Στον εκλεκτό συνάδελφο της Πληροφορικής κ. Ματθέ Δημήτριο, τον οποίο και ευχαριστώ, για την πολύτιμη βοήθειά του. Εύχομαι η ζωή του να προστατεύεται, από τη Χάρη του Αγίου.
2. Στην εγγονή μου Μαρκέλλα και στους γονείς της, με την ευχή, να προστατεύονται από τη Χάρη του Αγίου.

Ο Άγιος Ιωάννης, ο Πρόδρομος.

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Τρίτη, 15 Μάιος 2012 06:57 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2012 01:25

Σπήλι, Μάιος 2012.

Σταυριανάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου.

Θεολόγος, πρώην, Διευθυντής Γενικού Λυκείου Σπηλίου.

{JComments ON}