

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που η Εκκλησία μας γιορτάζει, στις 8 Μαΐου, γεννήθηκε στη Γαλιλαία, από πτωχούς γονείς. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ζεβεδαίος και η μητέρα του Σαλώμη. Δεν κατάφερε να μορφωθεί ιδιαίτερα, γιατί από μικρό παιδί, μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο, βοηθούσαν τον πατέρα τους, να κερδίσει το μεροκάματο, φαρεύοντας.

Αυτά τα δύο αδέρφια, τους δύο αγνούς φαράδες, ζήτησε ο Χριστός να Τον ακολουθήσουν και το έπραξαν, χωρίς κανένα, δισταγμό. Μάλιστα δε, σε μικρό διάστημα έγινε ο Ιωάννης, ο μαθητής « ον ηγάπα ο Ιησούς». Τον τίτλο δε, του αγαπημένου μαθητή κέρδισε και κατέκτησε, με την προσωπική του διάθεση και την ολόψυχη αφοσίωσή του, στο Χριστό. Πρώτα, έγινε μαθητής του Ιωάννη του Βαπτιστή και ήταν παρών, στη Βάπτιση του Ιησού. Λίγο δε αργότερα, όταν, με πολλή απλότητα πλησίασε τον Ιησού και Τον ρώτησε « ραβί που μένεις»; Έλαβε την απάντηση, « έρχεστε και ιδετε». Πρέπει δε, να ήταν μαζί, με τον Ανδρέα τον Πρωτόκλητο.

Τόση δε, εντύπωση και τόση επίδραση, άσκησε στον Ιωάννη, η πρώτη αυτή επαφή και γνωριμία με τον Κύριο, ώστε, όταν αργότερα σαν Ευαγγελιστής πλέον, έγραψε το Ευαγγέλιό του, σημείωσε και την ώρα ακόμη της συνάντησης αυτής « ώρα ην ως δεκάτη». (Ιωάν. Α' 40 στίχ.). Αυτό σημαίνει, ότι για τον Ιωάννη ήταν ιστορικής σημασίας η ώρα αυτή, γιατί ήταν, η πιο αξιοσημείωτη ώρα της ζωής του. Γρήγορα γοητεύτηκε, από την προσωπικότητα και τη διδασκαλία του Κυρίου, ώστε η καρδιά του, Τον αγάπησε πολύ και η ψυχή του Τον νοσταλγεί και του ζητεί, να δοθεί σε Αυτόν. Όταν δε, αργότερα, του έγινε η πρόσκληση από τον Ιησού, να τον ακολουθήσει, ήταν ήδη έτοιμος και αυτό τον έκαμε να ξεχωρίζει, από τους υπόλοιπους μαθητές, για την ολοκληρωτική αγάπη του στο Διδάσκαλό του και Σωτήρα Χριστό.

Είναι δε, χαρακτηριστικό, ότι σε τρεις σπουδαίες περιστάσεις της ζωής και της δράσης του Κυρίου, τις οποίες, τρεις μόνο μαθητές Του παρακολούθησαν, ο Ιωάννης ήταν, από τους πρώτους επιλεγμένους, μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο. Αυτό συνέβη, κατά τη Μεταμόρφωσή Του, κατά την ανάσταση της θυγατέρας, του Ιαείρου, αλλά και κατά τις φρικτές ώρες της αγωνίας του Κυρίου, στον κήπο της Γεθσημανής.

Ήρθε, όμως και η ώρα, να αποδείξει έμπρακτα, την ιδιαίτερη αγάπη, που είχε γι' αυτόν, ο Διδάσκαλός του. Όταν, συνέλαβαν τον Κύριο και Τον δίκάζαν και όταν Τον Σταύρωναν, έμεινε μέχρι το τέλος μαζί Του, ενώ, οι υπόλοιποι μαθητές, Τον εγκατέλειψαν και διασκορπίστηκαν. Δε σκέπτεται να Τον αποχωριστεί, γιατί δε λογαριάζει, κανένα κίνδυνο.

Γι' αυτό, αξιώθηκε και της ιδιαίτερης τιμής, να ακούσει από το Διδάσκαλό Του, ότι τον καθιστά προστάτη της Μητέρας Του και στο εξής, η Παναγία θα είναι η Μητέρα του και ο Ιωάννης ο γιός της, για να παραλάβει Αυτήν « εις τα ίδια». (Ιωάν. ΙΘ' στίχ. 27).

Μετά δε, την Ανάσταση του Χριστού, ο Ιωάννης μαζί με τον Πέτρο, άρχισε, να κηρύττει στη Σαμάρεια και σύμφωνα με την παράδοση, εγκαταλείπει την Παλαιστίνη και εγκαθίσταται στην Έφεσο, όπου και απεβίωσε, σε πολύ προχωρημένη ηλικία, περί το 100 μ.Χ.

Ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος.

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Σάββατο, 07 Απρίλιος 2012 05:19 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούλιος 2012 21:29

Είναι ο συγγραφέας του τέταρτου Ευαγγελίου, της Αποκαλύψεως και των τριών Καθολικών επιστολών, που φέρουν το όνομά του.

Η Εκκλησία μας, έχει αφιερώσει δύο μέρες, για να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου. Έτσι, στις 8 Μαΐου, γιορτάζουμε τη μνήμη του, ενώ, στις 26 Σεπτεμβρίου, τη Μετάστασή του.

Στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εικονίζεται, είτε ως νέος, μεταξύ των λοιπών μαθητών του Ιησού Χριστού, είτε ως γέροντας, να συγγράφει την Αποκάλυψη ή το Ευαγγέλιο. Ιδιαίτερα δε, εικονίζεται, στις σκηνές του Μυστικού Δείπνου, της Γεθσημανής, της Μεταμορφώσεως και του Σταυρικού Θανάτου του Κυρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννη:

Απόστολε Χριστώ τω Θεώ αγαπημένε, επιτάχυνον ρύσαι λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα τω στήθει καταδεξάμενος. Όν ικέτευε, Θεολόγε, και επίμονον νέφος εθνών διασκεδάσαι, αιτούμενος ημίν ειρήνην, και το μέγα έλεος.

Ακούστε το απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννη:

ΠΗΓΕΣ:

- 1). Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια.
- 2). Εόρτια Μηνύματα, Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου Βαληνδρά.
- 3). Βίοι Αγίων εκδόσεις « Ματιά».
- 4). Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς.
- 5). Απολυτίκια Αγίων, Byzmusic. gr. π. Νικόδημος Καβαρνός.

Το βίο του Αγίου, τον αφιερώνω, στη εγγονή μου Μαρκέλλα και στους γονείς της, με την ευχή, να τους προστατεύει ο Άγιος και να γνωρίζουν πλούσια, τη Χάρη Του.

Ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος.

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Σάββατο, 07 Απρίλιος 2012 05:19 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούλιος 2012 21:29

Σπήλι, Απρίλιος 2012.
Σταυριανάκης Κωνσταντίνος του

Βασιλείου.

Θεολόγος, πρώην Διευθυντής, Γενικού Λυκείου

Σπηλίου.

{JComments ON}