

## Ο ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ.

Ο Άγιος Σωφρόνιος, που η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 11 Μαρτίου, γεννήθηκε περίπου το 580 μ.Χ. στη Δαμασκό της Συρίας. Ο πατέρας του ονομάζονταν Πλινθάς και η μητέρα του Μυρώ και ήταν ευσεβείς και ενάρετοι Χριστιανοί. Φρόντισαν να του διδάξουν τις Χριστιανικές Αλήθειες και να τον μορφώσουν, όσο καλύτερα μπορούσαν. Έτσι, από νωρίς φάνηκαν οι σπάνιες αρετές του, αλλά και η σπάνια ευφυΐα στις σπουδές του, που τον έκαναν να ξεχωρίζει, από τους συμμαθητές του. Είχε δε αποκτήσει, αρκετές γνώσεις, για όλες τις επιστήμες, της εποχής του. Αλλά και οι αρετές του, δεν υστερούσαν απέναντι στη μόρφωση του, γιατί καθημερινά τις καλλιεργούσε, με την αυστηρή άσκηση, που εφάρμοζε στον εαυτό του. Νήστευε, όλες τις μέρες της βδομάδας και προσεύχονταν συνέχεια, διαβάζοντας τον υπόλοιπο χρόνο την Αγία Γραφή. Έτσι, από μικρός ζούσε τη ζωή, που ακολουθούν και σήμερα, οι ερημίτες ασκητές.

Σε νεαρή ηλικία επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους και του γίνεται η κουρά σε Μοναχό, στη Μονή του Αγίου Θεοδοσίου. Στο ίδιο Μοναστήρι ζούσε ασκούμενος Μοναχός, ο Ιωάννης ο Μόσχος, με τον οποίο συνδέθηκε πνευματικά και διδάχτηκε πολλά, απ' αυτόν. Στη συνέχεια και οι δυο μαζί, επισκέπτονται την Αλεξάνδρεια και γνωρίζονται με τον κύκλο, του Ιωάννη του Ελεήμονος. Ενώ βρίσκονταν στην Αλεξάνδρεια, προσβάλλονται τα μάτια του, από κάποια ανίατη ασθένεια και αμέσως επισκέπτεται το Ναό των Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου, που βρίσκονταν στο Αμπουκίρ και προσευχόμενος, κατάφερε να θεραπευτεί, με θαυμαστό τρόπο. Αυτό το θαύμα της θεραπείας του συμπεριέλαβε στο εγκώμιο που έγραψε και ευχαρίστησε, τους Αγίους Αναργύρους. Παρέα πάντα με τον Ιωάννη το Μόσχο, επισκέπτονται το Σινά και φθάνουν μέχρι τη Ρώμη. Ενώ βρίσκονταν στη Ρώμη, πεθαίνει ο αδελφικός του φίλος, Ιωάννης ο Μόσχος ( 620 μ.Χ.) και το Άγιο Λείψανό του, μεταφέρει στα Ιεροσόλυμα και το ενταφιάζει, στη Μονή του Αγίου Θεοδοσίου.

Την ίδια πάντα περίοδο, είχε ξεσπάσει μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Αλεξάνδρειας και τους μονοφυσίτες. Πατριάρχειε τότε την Αλεξάνδρεια, ο από Φάσιδος Κύρος ( 630-643 μ.Χ.), που ετοίμαζε σχέδιο ενωτικό, προκειμένου να σταματήσουν οι διαμάχες. Μόλις ο Μοναχός Σωφρόνιος πληροφορείται το γεγονός, τον επισκέπτεται και άρχισε να του αναπτύσσει την Ορθόδοξη άποψη της Δ' Οικουμενικής Συνόδου, που συνεκλήθη στη Χαλκηδόνα το 451 μ.Χ. και καταδίκασε τη μονοφυσιτική αίρεση, του Ευτυχή. Η Σύνοδος διατύπωσε το Χριστολογικό Δόγμα και δέχτηκε τις « Δυο φύσεις, ηνωμένες, ασυγχύτως και αδιαιρέτως, εν τω ενί προσώπῳ ἢ τῇ μιᾷ υποστάσει, του Θεού Λόγου ». Όμως, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν κατάφερε να τον πείσει και πικραμένος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, που ήταν Πατριάρχης τότε, ο Σέργιος ο Α' ( 610-638 μ.Χ.). Μέσα του έτρεφε την ελπίδα, ότι θα εύρισκε καλύτερη κατανόηση από τον Πατριάρχη, αλλά, γρήγορα τον απογοήτευσε και επιστρέφει με μεγαλύτερη πίκρα, στα Ιεροσόλυμα.

Στον Πατριαρχικό θρόνο των Ιεροσολύμων, βρίσκονταν τότε, ο Άγιος Μόδεστος, που έδιδε τη δική του μάχη, προκειμένου να βοηθήσει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, να απαλλαγούν,

## Ο Άγιος Σωφρόνιος

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2012 07:01 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 08 Απρίλιος 2013 16:31

---

από την αιρετική πλάνη της μονοφυσιτικής, διδασκαλίας. Το έτος 634 μ.Χ πεθαίνει ο Πατριάρχης Μόδεστος και αμέσως κάλεσαν τον κατά πάντα άξιο Σωφρόνιο, να αναλάβει τον Πατριαρχικό θρόνο. Η κατάσταση που παρουσίαζε το Πατριαρχείο, δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Ο κίνδυνος, που το απειλούσε, ήταν διπλός. Από τη μια μεριά, η εσωτερική μονοφυσιτική απειλή, που καθημερινά αποκτούσε καινούριους οπαδούς, φαινόταν να γίνεται , όλο και πιο επικίνδυνη. Αλλά και από την άλλη, η στρατιωτική απειλή των Αράβων, άρχισαν να προβληματίζουν τους κατοίκους των Ιεροσολύμων. Ήδη η Βηθλεέμ, είχε κατακτηθεί από τους Άραβες, που είχαν βάλει στόχους να κατακτήσουν και τις άλλες πόλεις. Ο Πατριάρχης Σωφρόνιος, βλέποντας την κατάσταση να εξελίσσεται επικίνδυνα, ήταν απαρηγόρητος. Όμως και το γεγονός, ότι το ίδιο έτος που έγινε Πατριάρχης, δε μπόρεσε να γιορτάσει τη Γέννηση του Θεανθρώπου στην κατακτημένη από τους Άραβες, Βηθλεέμ, τον έκανε να λυπάται περισσότερο.

Έτσι, προκειμένου να επιβάλλει κάποια ηρεμία στην πολυτάραχη περιοχή του, συγκαλεί τοπική Σύνοδο και φέρνει σε ισχύ την απόφαση της Δ' Οικουμενικής Συνόδου, περιορίζοντας κατά κάποιο τρόπο, τις όποιες δραστηριότητες των μονοφυσιτών. Στη συνέχεια οργανώνει όσο καλύτερα μπορούσε την άμυνα της πόλης, προκειμένου να αντέξει, στις βάρβαρες επιθέσεις των Αράβων. Όμως, παρά τα μέτρα που έλαβε, δεν κατάφερε να αποφύγει τα χειρότερα και έτσι η πόλη παραδίδεται, στους Άραβες κατακτητές του χαλίφη Ομάρ, το έτος 637 μ.Χ.

Ήδη, η υγεία του Αγίου Σωφρονίου άρχισε να κλονίζεται, από τη μεγάλη στενοχώρια, που τελευταία δοκίμασε. Το αμέσως επόμενο έτος, 638 μ.Χ. κοιμήθηκε ειρηνικά ο Άγιος, στις 11 Μαρτίου και τη μέρα αυτή γιορτάζεται από την Εκκλησία μας. Άφησε πίσω Του μεγάλο συγγραφικό έργο, που ήταν κυρίως ποιητικό. Διακρίθηκε κυρίως στη συγγραφή Ιδιόμελων τροπαρίων σε διάφορες γιορτές της Εκκλησίας μας, περίπου 108. Έχουν δε διασωθεί, η ενθρονιστική επιστολή και ομιλίες σε διάφορες γιορτές της Εκκλησίας μας, αλλά και σε πολλά της Ιερά πρόσωπα, όπως, επίσης, και οι βίοι των Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννη και ο βίος του Ιωάννη του Ελεήμονος.

### Απολυτίκιο του Αγίου:

Σωφρόνως τον βίον σου, διαγαγών εκ παιδός, την χάριν του Πνεύματος, εισεποιήσω σαφώς, Σωφρόνιε πάνσοφε. Όθεν ιεραρχίας, ταις ακτίσιν εκλάμπας, ώφθης της ευσεβείας, ευκλεής υποφήτης. Και νυν δυσώπει Όσιε, υπέρ των τιμώντων σε.

Ακούστε το απολυτίκιο του Αγίου:

{mp3}ag\_swfroniou{/mp3}

## Ο Άγιος Σωφρόνιος

Συντάχθηκε απο τον/την Σταυριανάκης Κωνσταντίνος

Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2012 07:01 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 08 Απρίλιος 2013 16:31

---

ΠΗΓΕΣ:

1. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια.
2. Απολυτικά Αγίων, Byzmusic.gr, π. Νικόδημος Καβαρνός.

Το βίο του Αγίου Σωφρονίου τον αφιερώνω, στην εγγονή μου Μαρκέλλα και στους γονείς της, με την ευχή, να προστατεύεται η ζωή τους , από τη Χάρη του Αγίου.

Σπήλι, Φεβρουάριος 2012.

Σταυριανάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου.  
Θεολόγος, πρώην Διευθυντής, Γενικού Λυκείου

Σπηλίου.

{JComments ON}